

## ”Allah är Gud”

### Imamen och prästen i samtal om gudsbilder

*Publicerat i Intro, tidning som utges av Svenska kyrkan i Skara stift, våren 2016*



”Det finns bara en Gud, och oavsett hur vi beskriver Gud, är Gud större än våra ord.” Orden kommer från den muslimske imamen Smajo Sahat i Skövde, men han citerar biskop Åke Bonnier.

Det är bara början på ett vindlande samtal mellan imamen Smajo Sahat och prästen Karin Långström om Gud i kristendomen och islam.

Vi träffas i ett litet kontor inne i det stora sjukhuset i Skövde. Här finns Smajo Sahat när han är sjukhusimam, alltså självvårdare för muslimer som vårdas på sjukhuset eller har anhöriga här.

--För varje ombyggnad hoppas jag få ett större rum, men i stället blir det allt mindre, säger han, slår ut med händerna och skrattar.

Sedan tackar han prästen Karin Långström, också från Skövde, för hennes engagemang i flyktingarbetet. De känner varann rätt väl, och mellan dem pågår religionsdialogen, mitt i vardagen.

#### **Eniga till en del**

Vårt uppdrag nu är att tala om likheter och skillnader när det gäller bilderna av Gud i kristendomen och i islam, och Smajo Sahat ställer på ett sätt allt på ända när han börjar med att citera biskopen. Eller kanske inte.

--Både kristna och muslimer har det gemensamt att vi ser Gud som skaparen, som en god makt som skapar och upprätthåller världen, alltings källa och alltings mål, säger Karin Långström.

--Men sedan säger vi kristna att Gud visar sitt ansikte i Jesus, Guds son, och det är här det går isär, fortsätter hon.

#### **Jesus i Koranen**

Islam har inget emot Jesus, tvärtom. Han nämns 25 gånger i Koranen, berättar Smajo, medan profeten Muhammed bara nämns fyra gånger, men Jesus ses som en profet, inte som Guds son.

-Den 112:e suran (kapitlet) i Koranen handlar om Guds enighet. ”Han är Gud - En, Gud, den

Evige, den av skapelsen oberoende, av vilken alla beror. Han har inte avlat och inte blivit avlad, och ingen finns som kan liknas vid Honom” citerar Smajo Sahat.

### **Enda symbolen**

Medan den kristna traditionen och de flesta kyrkor är fyllda av bilder och symboler för Gud, så är muslimska moskéer avskalade.

--Gud har en enorm förmåga att förlåta, och det enda Gud inte kan förlåta är att något annat sätts i Guds ställe, eller att Gud avbildas. Vi har inte tavlor eller bilder på människor i moskéerna för ingen ska börja buga sig för någon annan än Gud, säger Smajo Sahat och förklarar att Koranen är den enda manifestationen av Gud.

--Den är det bästa underverket vi kunde få.

### **Om krig och förlåtelse**

Koranen är helig text för muslimerna, och med det konstaterat kan vi inte backa undan från frågan om hur terrorister kan säga att de hittar stöd för sina handlingar i Koranen.

--Det finns meningar i Koranen som kan användas för att locka människor att dra i strid, och det står om rätten att försvara sig, men det står på många fler ställen att det är bättre att förlåta, säger Smajo Sahat.

--I Koranen säger Gud också att om du dödar en, så dödar du hela världen, men att rädda en är att rädda hela världen, fortsätter han.

### **Läsa med förnuft**

Karin Långström konstaterar att Bibeln också är en helig skrift, men att de flesta kristna inte läser allt bokstavigt, utan tolkar texterna utifrån de förutsättningar som gällde när de skrevs.

--Det hjälper oss att förstå texter om slaveri, om häxbränning, och fördömandet av människor som lever i samkönade relationer.

Imamen Smajo menar att inte heller Koranen kan täcka in allt i människors liv i dag.

--Profeten Muhammed åkte inte bil och ändå kör muslimer bil, säger Smajo.

### **Värre utan Gud**

Tillbaka till bilderna av Gud, som var ursprunget till det här samtalet.

--För mig finns Gud i den stilla susningen, och så tycker jag om när Jesus kallar Gud för Rabbi, lärare eller mästare, det visar en nära relation, säger Karin.

--Gud är källan som vi vänder oss till. Med våra begränsade hjärnor kan vi inte omfamna Gud som Gud är, och den personliga relationen till Gud får vi genom våra fem böner varje dag, svarar Smajo Sahat och citerar ur Koranens inledning där det står om Gud som herre över alla världar, och att inget kan jämföras med Gud.

--Det kan jag instämma i, och något som jag fascinerats av i möten med muslimska flyktingar från Syrien är hur de kan se allt i ljuset av Guds goda vilja, säger Karin Långström.

--De har flytt, de har förlorat anhöriga, och ändå kan de tacka Gud. De vet att utan Gud hade det varit ännu värre, och det är tankegångar jag känner igen från min uppväxt i den schartauanska traditionen, säger Karin Långström.

## **Inte bara en färg**

Flera gånger under det här samtalet slås jag av hur samstämmiga imamen Smajo Sahat och prästen Karin Långström är när de talar om Gud och om följderna av att vara troende.

--Det är oerhört viktigt att vi talar med varandra, inte om varandra. Jag kan aldrig tumma på min tro att Jesus är Guds son, och att han dog och uppstod för oss, men jag kan samtidigt lära mig något nytt om Jesus genom Smajos bild av Jesus, säger Karin Långström.

--Det är klart att jag skulle önska att alla människor var muslimer, men jag kan inte tvinga alla att tänka som jag. Gud skapade oss, och spred ut oss för att vi ska lära känna varandra. Han skapade också en värld som inte har en färg utan många, och det är gott, säger Smajo Sahat.

Anna Nyberg

## **Bibeln eller Koranen?**

*Kan du räkna ut vilka citat som kommer från Bibeln och vilka som kommer från Koranen?*

1 "Även om du lyfter din hand för att döda mig, skall jag inte lyfta min hand mot dig; jag fruktar Gud, världarnas herre".

2 "Förrätta bönen och ge åt de behövande och böj era huvuden med de andra som böjer sina huvuden i bön."

3 Herren kommer i eld, hans vagnar är som en stormvind. Han släpper lös sin glödande vrede, straffar med lågor av eld.

4 Så säger Herren: Förbannad den man som sätter sin lit till människor, som stöder sig på mänsklig kraft och vänder sig bort från Herren."

5 Om ni trots detta inte lyssnar till mig utan avvisar mig, kommer jag i min tur att avvisa er i vredesmod och straffa er sjufalt värre för era synder.

6 "Den goda handlingen och den dåliga handlingen kan inte ställas sida vid sida. Jaga bort den goda handlingen med en bättre – den som var din fiende kan bli din nära vän!"

7 " Om någon bland avgudadyrkarna söker skydd hos dig, ge honom då ditt beskydd, så att han får höra Guds ord; för honom sedan till en plats där han är i trygghet. De är nämligen människor som inte vet."

8 "Mina bröder, om en av er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka, då skall ni veta: den som återför en syndare från hans villovägar räddar hans liv undan döden och gör att många synder blir förlåtna."

Rätta svar

1. Koranen 5:28
2. Koranen 2:43
3. Bibeln, Jesaja 66:15
4. Bibeln, 2 Sam 22:2-3
5. Bibeln Jeremia 17:5
6. Koranen 41:34
7. Koranen 9:6
8. Bibeln Jak 5:19